



ΥΠΟΘΕΣΗ

Γονείς της Μέγκαν Μέγιερ εναντίον ΗΠΑ

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στην Πολιτεία του Μισούρι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής η δεκατριάχρονη Μέγκαν Μέγιερ, όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας της ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο με στόχο όχι μόνο την πληροφόρησή της για διάφορα θέματα, αλλά και την κοινωνικοποίηση της. Ούσα στην περίοδο της εφηβείας και της διαμόρφωσης του σωματότυπου της, δεχόταν κάποια σχόλια από τους συνομήλικους συμμαθητές της που αφορούσαν το ύψος της. Στον χώρο του σχολείου, η Μέγκαν ήταν σαν να περνούσε αδιάφορη από μερίδα συμμαθητών, οι οποίοι την παρενοχλούσαν μέσω διαδικτύου όπου κανένας δεν μπορούσε να ελέγξει τα λεγόμενά τους και να τους αποτρέψει. Σε μία από τις γνωστές πλατφόρμες επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης η Μέγκαν διατηρούσε ένα προσωπικό προφίλ, στο οποίο αναγράφονται όλα τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της. Μέσω αυτής της εφαρμογής ορισμένοι συνομήλικοί της ξεκίνησαν να σχολιάζουν όλο και πιο έντονα το ύψος της, με αποτέλεσμα να την κάνουν να νιώθει μειονεκτικά απέναντί τους. Τα σχόλια γινόντουσαν διαρκώς και πιο έντονα, και αυξάνονταν μέρα με τη μέρα, δημιουργώντας όλο και περισσότερες ανασφάλειες στο μικρό κορίτσι. Η Μέγκαν βρισκόταν σε απόγνωση και δεν ήξερε από που να ζητήσει βοήθεια. Η κατάσταση αυτή συνεχίζονταν επί μήνες και ο διαδικτυακός εκφοβισμός κλιμακώθηκε σε τέτοιο βαθμό που οδήγησε τη Μέγκαν να τερματίσει τη ζωή της. Η δεκατριάχρονη Μέγκαν βρέθηκε λίγες ώρες μετά την αυτοκτονία της, από τη μητέρα της, η οποία στράφηκε στη δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό της κόρης της. Η μητέρα της δεκατριάχρονης υποστηρίζει πως ο εκφοβισμός ώθησε την κόρη της στην αυτοκτονία, ενώ τα παιδιά ισχυρίζονται πως δεν ώθησαν την Μέγκαν σε αυτοκτονία και πως δεν παραβίασαν κάποιον κανονισμό.

Η ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ

Με αφορμή την ομάδα παιδιών που εκφόβιζαν την κόρη της, η κυρία Μέγιερ προσφεύγει στο Δικαστήριο με σκοπό “την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους χωρίς τη συγκατάθεση αλλά και την αντίστοιχη ανάληψη ευθύνης των πράξεων και λεγομένων τους από τους κηδεμόνες τους”.